

TOT ZIENS

Johan van Caeneghem

WOORD
LEZEND OP WEG NAAR A1
WINST



Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen

Inhoud

Verhuizen	7
Geluk.....	9
Bert	11
De tuin	15
Frank en Nina	19
Rood	22
Rare man.....	25
In het park	27
Supermarkt.....	30
Geduld	32
Vast.....	36
Tot ziens!.....	38



Verhuizen

‘Wow, wat groot!’

Bilal rent het appartement in.

‘Rustig, jongen!’, zegt Nafi,
zijn moeder.

‘Niet rennen!’, zegt Issa, zijn
vader.

Nafi, Issa en Bilal komen uit
Somalië. Ze zijn al twee jaar
in Nederland.

Al die tijd woonden ze in een
opvangcentrum.

Maar vandaag gaan ze
verhuizen.

Het appartement heeft een woonkamer, een keuken en een badkamer met douche. En twee slaapkamers.

Het is op de vierde verdieping. Aan de voorkant zijn twee grote ramen. Er komt veel zon binnen.

Er staan al wat meubels. Maar Nafi en Issa moeten er meer kopen.



Douche



Geluk

‘Het is echt mooi en groot’,
zegt Issa.

Nafi loopt naar het raam.

‘Je kunt het park zien’, zegt ze.

‘Daar kunnen we voetballen!’,
roept Bilal.

‘Rustig, jongen’, zegt Nafi.
‘We wonen hier niet alleen.’

‘Hoeveel is de huur ook
alweer?’, vraagt Issa.

‘400 euro’, zegt Nafi.

‘Dat is niet veel.’

‘We hebben geluk’, zegt Nafi.

‘Zeker weten’, zegt Issa.

