

DAG NA DAG

Johan van Caeneghem

WOORD
LEZEND OP WEG NAAR A1
WINST



Linka

Linka woont in een rijtjeshuis.
Ze is 24 jaar en komt uit
Rwanda.
Ze woont alleen.

Rechts van Linka woont een
Marokkaanse familie.
Amal, Faiza en hun drie
kinderen.
Het zijn aardige burenen.
Ze helpen graag.

Amal is handig.
Als er iets stuk is in Linka's
huis, komt hij het maken.
En Faiza kookt lekker.
Ze brengt vaak heerlijke
harira, Marokkaanse soep.



Stil

In het huis links naast Linka woont niemand.

Het staat op een hoek en is al een tijd leeg.

Vroeger woonde er een gezin met een hond. Die blafte altijd. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

Het gezin is verhuisd. En nu is het stil. Dat vindt Linka prima. Want ze moet vroeg opstaan om te werken.



Hond

De Maan

Linka werkt in café De Maan. 's Morgens maakt ze het café schoon. 's Avonds werkt ze in de bediening.

Ze gaat ook drie keer per week naar het wijkcentrum. Daar volgt ze Nederlandse les.

Faiza komt er ook. Zij geeft er een kookcursus.

Er komen veel mensen uit de buurt. Ze komen om de krant te lezen en een praatje te maken.

Het is er gezellig. En de koffie en thee zijn lekker.



Krant