

Wel een lidwoord

Als je praat over een straat, laan, gracht of plein

- Ik woon in **de** Koestraat
- Mijn ouders wonen op **het** Mosplein
- Ga naar rechts bij **de** Vrijheidslaan 1

Geen lidwoord

Als je praat over een *beroep*

- Ik ben docent
- Mijn moeder is tandarts
- Hij wordt advocaat

Bij *onbepaalde substantieven* als koffie, wijn, rijst, kaas etc.

- Wil je koffie?
- Ik heb echt te veel wijn gedronken
- Zit er kaas in dat gerecht?

In bepaalde veel gebruikte *woordcombinaties* laten we een lidwoord weg waar je dat grammaticaal wel zou verwachten

- De boeken liggen op tafel
- Zij gaat iedere ochtend om 8 uur naar school
- Ik lig nog in bed
- Wanneer hebben we college?

Als je praat over *pijn*

- Ik heb last van hoofdpijn
- Hoe lang heeft u al pijn in uw rug?

Na *per* en *zonder* gebruik je vaak geen lidwoord

- Je kunt het beste per trein daarheen reizen
- Ik heb per ongeluk je boek meegenomen
- Zonder bril kan ik dit bijna niet lezen
- Ze was zonder geld van huis gegaan