

Docentenmateriaal Thema 1 Vakantie en vrije tijd

5

Luisteren

Nicolien Smit en Dennis Ruiter gaan elke vakantie met hun Volkswagen-camper uit 1997 op pad. Ze zijn al naar Noorwegen, Normandië en Texel gereden.

Waarom een camper?

Dennis:

We hebben een tijdlang met de tent gereisd, maar dat beviel ons niet. Wij slapen nooit twee nachten op dezelfde plek, en om nou elke keer die tent op te zetten... Veel te veel gedoe, zeker als het heeft geregend. Daar hebben we nu sowieso geen last meer van. Bovendien is een camper warmer en je hebt alles bij de hand.

Nicolien:

Ik heb altijd iets met oude Volkswagenbusjes gehad. Zo een wil ik er ook, wist ik. Het heeft nog wel even geduurd voordat we 'm vonden. Veel bussen zijn erg beschadigd en moeten compleet gerestaureerd worden. Daar hadden we dus geen zin in. Uiteindelijk vonden we deze. Hij heeft wel wat roestplekjes, en we hebben een aantal onderdelen laten vervangen, maar verder is ie in prima staat. We gaan dit jaar trouwen en je kan wel raden wat onze trouwauto wordt!

Hoe rijdt ie?

Dennis:

Hij haalt de 120, maar je wilt niet weten hoe. Gemiddeld rijden we zo'n 90 kilometer per uur; dan rijdt ie lekker. Tot nu toe hebben we geen pech gehad. Oké, de uitlaat is er een keer onder vandaan gevallen, maar met wat bouten en schroeven hebben we dat snel verholpen. Gewoon even naar de plaatselijke doe-het-zelfmarkt.

Veel leuke dingen meegemaakt?

Nicolien:

Zodra we de camping op rijden, kijkt iedereen om. Er zit zo'n kevermotor in, dus dat ratelt als een gek. En de bus zelf is ook een flinke blikvanger. Laatst stonden we op een prachtige plek in Noorwegen, bij een waterval. Dit bleek echter een toeristische trekpleister te zijn, dus bussenvol Japanners natuurlijk. Iedereen wilde onze bus fotograferen.

Dennis:

Het is een kleine bus, maar we hebben het er heerlijk in. Er zit een slaapcabine op het dak, we hebben stromend water, twee gaspitten en een koelkast. Er kon ook een toilet in, maar dat vonden we zonde van de ruimte. Als we willen douchen, doen we dat gewoon op de camping. Vinden we helemaal niet vervelend. Nou ja, soms dan. Sta je net je tanden te poetsen, zit er naast je iemand te poepen; dat is toch minder prettig.

Nicolien:

Je ziet ons ook niet met een wc-rol over de camping lopen. Daar hebben we een toilettas voor. Maar verder kan ik alleen maar voordelen van kamperen bedenken. De vrijheid, de natuur, het contact met mensen. Wij zoeken alleen de kleine campings op, die zijn vaak mooier, gezelliger en ook netter dan die grote familiecampings. We koken altijd zelf, elke avond. Wist je dat je zelfs gekookte aardappels in blik kunt kopen? Nou, dat soort dingen kun je van tevoren allemaal inslaan. Toen we naar het toch wel dure Noorwegen gingen, hadden we voor de meeste dagen een maaltijd meegenomen. Verse producten als melk en brood, en soms groenten en fruit, haalden we zoveel mogelijk ter plekke.