

## WEET-JIJ-HET-WOORD-GEDICHT

Ik zoek een woord  
een heel nieuw woord  
een woord dat niemand kent  
ik zoek een woord  
dat zeggen wil  
dat jij de \_\_\_\_\_ bent.

Uit: Hans en Monique Hagen, *Ik zoek een woord*, Querido kinderboeken, 2013.

### Groot geheim

'k Heb een stukje \_\_\_\_\_ gevonden,  
heb het in een doek gewonden,  
en begraven bij een steen.  
Niemand weet het.  
Ik alleen.

Gedicht Willem Wilmink uit de bundel: *Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is*, Prometheus, 2006.

Een knuffeltje hier  
en een knuffeltje daar.  
Op je wang, op je oor,  
in je nek, in je haar.  
Nee, wacht nog eens even,  
ik ben nog niet klaar.  
Ik vind je zo lief,  
op je \_\_\_\_\_ ook een paar!

Uit: Nannie Kuiper, *Knuffeltje*, Plint.