

SERUM



Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

eenvoudigcommuniceren.nl | lezenvooriedereen.be

De Leesstraat bestaat uit makkelijk te lezen korte verhalen op taalniveau A1 tot A2.

© 2018 | Mårten Melin

Oorspronkelijk gepubliceerd door Nypon/Vilja forlag, Lund

Oorspronkelijke titel: *Serum*

Nederlandse uitgave in overeenkomst met

Nypon/Vilja forlag, Lund

Vertaling: Klaas Thees van Hoek

Redactie en vormgeving: Eenvoudig Communiceren

Beeld: Shutterstock

© 2022 | Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, Amsterdam

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978-90-8696-597-7

SERUM

Mårten Melin



Inhoud:

Tegengif	7
Zoenen	12
Vergadering	15
Verhuizen	22
Idee	29
Serum	36



Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen

Tegengif

Dit is top!

Het is geweldig om met de band op het podium te staan. Ik kijk naar Tim, vooraan met de microfoon. Hij zingt prachtig. Lien slaat hard op de drums. Mahir speelt een vette solo op de gitaar. En ik? Ik speel beter dan ooit op mijn bas.

Het nummer is afgelopen. Het publiek juicht en joelt. We lopen van het podium af.

‘Serum, Serum!’, roept iedereen.

Serum is onze band.

Serum betekent tegengif. En dat is precies wat we zijn. We zijn een tegengif tegen racisme, seksisme en tegen homofobie.

‘Wat zijn we goed!’, roept Tim en hij omhelst me. ‘Hoor je? Het publiek houdt van ons!’

‘Laten we nog een liedje doen’, zegt Lien.

‘Hm’, zeg ik. ‘Wat dacht je van *Maar ik ben verliefd op je?*’

‘Perfect’, zegt Mahir.

We gaan het podium weer op. Iedereen juicht. ‘Is dit het begin van iets groots?’, denk ik.

Na het concert wil iedereen met ons praten. Niet alleen vrienden. Ook mensen die ik nog nooit heb gezien. Een jongen flirt met me. Hij is best wel knap.

‘Wat kan jij goed spelen, zeg! En je ziet er ook geweldig uit’, zegt hij.

‘Ja hoor, dat zeg je zeker tegen alle meisjes’, zeg ik.

We lachen. Ik geef hem een kus. Het voelt alsof ik een groupie* heb.

‘Ga je even met me mee naar buiten?’, vraagt hij.

Ik ken zijn naam niet eens, maar ik knik.

* een trouwe fan van een band

Ik kijk naar Tim. Ik wil hem gedag zeggen. Hij kijkt ernstig. Dan merkt hij dat ik naar hem kijk. Hij glimlacht, steekt zijn hand op en zwaait kort. Ik vraag me af wat zijn blik betekent. Hij zegt dat hij op jongens valt. Maar ik heb hem nog nooit met een jongen gezien. Misschien is hij jaloers dat ik deze jongen kus? Is Tim verliefd op mij? Een gekke gedachte ... Of toch niet?

Tim is de eerste jongen met wie ik gezoend heb. Dat was twee jaar geleden op een feestje. We kenden elkaar toen nog niet, maar hij was zo lief.

Toen zei Tim dat hij van jongens hield. Dus we hebben nooit meer gezoend. We werden gewoon vrienden. Vrienden die samen in een band spelen. Ik kan me geen Serum voorstellen zonder Tim. En ik kan me eigenlijk ook geen leven voorstellen zonder hem.

Zoen

De jongen en ik gaan naar buiten.
We leunen tegen een muurtje en
kletsen wat. Dan draait de jongen
zich naar me toe en legt zijn hand op
mijn wang. Hij komt met zijn gezicht
dichter naar mijn gezicht. Ik doe mijn
ogen dicht en voel zijn lippen op de
mijne. Het voelt heerlijk.

‘Ga je met me mee? Ik logeer bij een
vriend en zijn ouders zijn niet thuis’,
mompelt de jongen. Ondertussen
geeft hij me zachte kusjes.
Ik denk even na.

‘Misschien een volgende keer’, zeg ik dan.

‘Ook goed’, zegt de jongen. En hij zoent me weer.

Na een tijdje krijg ik het koud.

‘Ik ga maar eens naar huis’, zeg ik. Ik geef hem nog laatste kus en een knuffel. Dan zoek ik naar de fietssleutels in mijn jaszak.

‘Doei!’, roep ik als ik wegfiets.

De jongen zwaait terug. Als ik thuis ben, stuur ik Tim een berichtje.

Ik:

We waren toch zeker de beste? 😊

Tim stuurt niets terug. Misschien slaapt hij. Misschien is hij met iemand? Misschien is hij jaloers? Is hij echt verliefd op me? Dan hadden we toch al twee jaar samen moeten zijn! Maar misschien kunnen mensen veranderen ... Misschien was hij toen niet verliefd op mij, maar nu wel? Iemand kan natuurlijk verliefd worden op zowel jongens als meisjes. Ik weet niet wat ik moet denken. Ik ga maar slapen.